

Zijn Werk

Sathya Sai Baba heeft een scala aan menslievende projecten opgezet en geïnspireerd. Zijn unieke en prachtige werk is in de recente geschiedenis nooit geëvenaard. Hieronder volgen een paar voorbeelden van liefde in de praktijk...

Onderwijs Sai Baba heeft een indrukwekkend onderwijsstelsel opgebouwd vanaf de basisschool en het middelbaar onderwijs tot en met een erkende universiteit waarin academische studies tot en met promotieonderzoek, kosteloos aan studenten worden aangeboden. Dit wordt door vooraanstaande mensen uit de onderwijswereld terecht als het kroonjuweel van het Indiase onderwijsstelsel beschouwd. Naast academische uitmuntendheid is Baba's integrale onderwijsstelsel vooral ontworpen om karaktervorming en zelfdiscipline te bevorderen. Een van zijn geveugelde uitspraken is: *"Het doel van onderwijs is karaktervorming"*.

Gezondheidszorg Sathya Sai Baba heeft vier ziekenhuizen opgezet, waarvan er twee hooggespecialiseerde zorg verlenen. Ze zijn uitgerust met de allernieuwste technologieën voor behandelingen en/of chirurgische ingrepen op de vakgebieden cardiologie, neurologie, urologie en oogheelkunde. Alle operaties zijn kosteloos.

Drinkwater Vanaf halverwege de jaren negentig heeft Sathya Sai Baba omvangrijke drinkwater projecten uitgevoerd. Daar profiteren miljoenen mensen op het platteland van, die dat heel erg nodig hadden. Voor deze mensen is een eeuwenoude droom werkelijkheid geworden - schoon en veilig drinkwater, het hele jaar door gratis verkrijgbaar, en dichtbij huis.

Hulp aan het platteland Ieder jaar gaan studenten en stafleden van Baba's universiteit naar de omliggende dorpen toe om voedsel en kleding uit te delen. Ze gaan van huis tot huis en geven meer dan voedsel alleen: zij brengen ook troost en liefde. Dit heeft anderen geïnspireerd om soortgelijke langlopende projecten ook elders op het platteland van India op te zetten, ja zelfs in andere delen van de wereld is men dit voorbeeld gaan navolgen.

Helpende handen zijn heiliger dan biddende lippen.
- Sathya Sai Baba -

Informatie

De Sathya Sai Organisatie is in 100 landen met wereldwijd meer dan 2000 centra aanwezig. Daarvan zijn er 35 in Nederland gevestigd en 6 in België. In deze centra worden de leringen van Sai Baba bestudeerd om ze in praktijk te brengen. De centra houden zich bezig met belangeloze dienstverlening. Er zijn erediensten waar gezamenlijk liederen worden gezongen, die de eenheid van alle godsdiensten tot uitdrukking brengen. Er zijn twee educatieve programma's: het 'Sathya Sai Onderricht in Menselijke Waarden' en 'Sai Spiritueel Onderwijs'. Deze zijn opgezet om kinderen en volwassenen de vijf menselijke waarden, te weten waarheid, juist gedrag, vrede, liefde en geweldloosheid, bij te brengen en om onderricht te geven in fundamentele waarheden.

Kijk voor meer informatie over het leven, werk en leringen van Sathya Sai Baba op de website van de Nederlandse Sathya Sai Baba Organisatie, www.sathyasai.nl of bestel het tijdschrift via info@sathyasai.nl.

Sathya Sai Baba

Zijn universele boodschap - zijn humanitaire projecten.
Een inspiratie voor de mensheid.



U bent van harte uitgenodigd

Een bijeenkomst waarin een zeer opmerkelijk mens centraal staat, wiens leven, boodschap en humanitaire werk daadwerkelijk bezig zijn de wereld te veranderen.

Woensdag 27 april 2005
19.30 tot 22.00 uur
Amstelkerk, Amstelveld 10
Amsterdam

Donderdag 28 april 2005
19.30 tot 22.00 uur
vergader en trainingscentrum
Jonkerbosch, Burg. Daleslaan 23
Nijmegen

Zaterdag 30 april
14.00 - 16.30 uur
Cultuurcentrum De Luchtbal
Columbiastraat 110
Antwerpen-Merksem

Iedereen is welkom
Toegang gratis - Geen collecte

Programma

in Nederland

- 20.00 u. Een kort woord van welkom en introductie van de sprekers door Harry Geurts.
- 20.05 u. Eerste spreker: Harmen Reerink over de Sai Organisatie in Nederland.
- 20.15 u. Tweede spreker: Rogier Huffnagel over zijn ervaringen met Sathya Sai Baba.
- 21.00 u. *Gelegenheid tot het stellen van vragen.*
- 21.15 u. Pauze.
- 21.30 u. Feer Homveld.
- 21.45 u. DVD "His Work".

in België

- 14.00 u. Een kort woord van welkom en introductie van de sprekers door Hilda van Mulders
- 14.10 u. Eerste spreker: Luc Courtois over leven/leringen Sathya Sai Baba.
- 14.30 u. Tweede spreker: Rogier Huffnagel over zijn ervaringen met Sathya Sai Baba.
- 15.10 u. *Gelegenheid tot het stellen van vragen.*
- 15.30 u. Pauze.
- 15.45 u. DVD "His Work".

De film "His Work" is een ontroerend portret van Sathya Sai Baba, waarin een indruk wordt gegeven van door hem geïnspireerde projecten, zoals de ziekenhuizen met kosteloze behandeling, scholen, middelbaar onderwijs en universiteit, het drinkwater project dat miljoenen mensen gratis van zuiver water voorziet en het programma dat behoeftige mensen op het platteland jaarlijks van voedsel en kleding voorziet. Dit alles draagt het stempel van zijn onzelfzuchtige, onvermoeibare liefde en mededogen.

*Er is slechts één religie,
dat is de religie van liefde.*

- Sathya Sai Baba -

Sprekers

Luc J. Courtois is psycholoog. Hij was gedurende vier jaar nationaal voorzitter van de Belgische Sathya Sai Organisatie. Zojuist verscheen in België zijn boek "Sai Baba spreekt over Jezus"

Feer Homveld-Barmen 't Loo is spiritueel coördinator van de Sathya Sai organisatie. Zij is naast lerares en cursusleidster op opvoedkundig gebied, echtgenote, moeder en grootmoeder. Feer is auteur van het boek "Hoe Sai Baba in mijn leven kwam".

Rogier Alexander Huffnagel is afgestudeerd in westerse en oosterse filosofie. Hij was marketingconsultant en later bij de ING Groep directeur van verschillende verzekeringsmaatschappijen in Nederland en China. Rogier Huffnagel is werkzaam als personal coach voor bestuurders, managers en professionals.

Harmen Reerink is centraal coördinator van de Sathya Sai Organisatie in de Be-Ne-Lux en de Scandinavische landen. Hij is werkzaam als ontwikkelingspsycholoog bij 'Parlan', een jeugdhulpverleningsinstelling in Noord-Holland-Noord.



Help immer, kwets nimmer.

- Sathya Sai Baba -

Zijn leven en zijn boodschap

Sathya Sai Baba is iemand van hoog aanzien, een spiritueel leider en wereldleraar, wiens leven en boodschap voor miljoenen mensen over de hele wereld een inspiratie zijn om zich tot God te wenden en een opbouwend en deugdzaam leven te leiden. Zijn tijdloze en universele leringen trekken zoekers naar waarheid vanuit alle godsdiensten aan. Hij is in 1926 geboren als Sathya Narayana Raju in Puttaparthi, in die tijd nog een heel klein onbekend dorpje in Zuid India. Hij was een briljante leerling op school. Maar wat hem werkelijk uniek maakte was zijn buitengewone wijsheid en mededogen. Toen hij 14 jaar oud was verklaarde hij dat hij voortaan bekend zou zijn als Sai Baba en dat het zijn opdracht was om de spirituele vernieuwing van de mensheid tot stand te brengen door de mensen liefde voor God bij te brengen en dienstbaarheid aan alles wat leeft. Inmiddels al meer dan 70 jaar lang is zijn leven een voorbeeld van liefde en mededogen geweest. Tegenwoordig trekt Prashanti Nilayam - dat is de naam van zijn ashram in Zuid India - duizenden spirituele zoekers uit praktisch alle uithoeken van de wereld. Deze 'verblijfplaats van de opperste vrede' biedt troost en inspiratie aan allen die naar vrede hunkeren.

Sathya Sai Baba verheft de mens door te leren en ook in de praktijk te laten zien dat de mens goddelijk van aard is en dat zijn werkelijke aard onzelfzuchtige liefde is.

*Mijn leven is mijn boodschap
en mijn boodschap is liefde.*

- Sathya Sai Baba -